



# Wij Willen Helpen

... omdat we zoveel hebben!

## Zimbabwe

### Mhangura

Een laatste bericht van onze contactpersoon Spring Menuu uit Mhangura. In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de grote tegenslag door blikseminslag in de apparatuur van de waterpomp. Gelukkig konden we dit samen op korte termijn oplossen. Dankbaar ontvingen we foto's van de nieuwe onderdelen en het weer stromende water. Water, voor ons zo vanzelfsprekend, voor hen van levensbelang.



Dit is zijn laatste bericht vanuit Mhangura, omdat hij via de Synode een nieuwe standplaats heeft gekregen: **Sutton**. Een plek die we kennen; in 2017 bezochten we dit dorp, waar we toen een geitenproject startten. Rond 1

januari zal hij verhuizen. Hij vroeg of we hem ook daar willen helpen bij het opzetten van nieuwe projecten. Dat willen we zeker, al gaan we eerst samen kijken wat mogelijk is. Als evangelist moet hij naast zijn werk in de kerk ook zelf in zijn levensonderhoud voorzien.



### Kadoma

*"Support to help those in need"*

Op sommige plekken is het nauwelijks mogelijk om structurele projecten te starten en is noodhulp hard nodig. Zo ontving onze contactpersoon Kingstar Chipata een bijdrage met als doel: ondersteuning van mensen in nood.

Kadoma is een zeer arme regio met een werkloosheid van 80–85%. Des te meer werden we geraakt door het verslag dat we ontvingen. De Women's Guild van de kerk bracht een bezoek aan de gevangenis. Ze vertelden daar over Mattheüs 25, waarin o.a. staat: **Ik zat gevangen en jullie hebben mij opgezocht.**

Er werd eten en drinken uitgedeeld, evenals emmers om te wassen, een kookpot en toiletpapier. Dit maakte diepe indruk op ons: zo weinig hebben en toch delen. Wat een schril contrast met de borden AZC-NEE! die je in Nederland tegen kunt komen....Het houdt ons een spiegel voor en stemt tot nadenken.



### Makwechere

In de vorige nieuwsbrief schreven we over het afdak van olifantengras dat als kerk diende. Dankzij een gerichte gift van een sponsor kon gestart worden met een stevig dak: metalen spanten met straks golfplaten. De gemeente is zelf druk bezig stenen te bakken voor de muren.

De spanten werden gekocht in Kadoma, maar het duurde drie weken voordat vervoer mogelijk was. Ook het lassen nam tijd in beslag, omdat er dagelijks slechts enkele uren stroom is en nooit zeker is wanneer die beschikbaar is. Toch blijven ze vol moed en zijn ze enorm dankbaar.



### Lobengula

Het kippenproject in Lobengula, dat dankzij een sponsor, sinds deze zomer weer opgestart is (het vorige project was afgelopen doordat de kippen door een ziekte allemaal doodgingen), loopt goed.

Inmiddels zijn de eerste twee rondes geweest en de geslachte kippen zijn bijna allemaal verkocht.



Wim Holtrust 06-25536523  
Bernhard Jonker 06-29530871  
Henk Kisteman 06-12089024

rekeningnummer NL54RAB00106596748 t.n.v. Stichting 'Wij Willen Helpen' te Dalfsen  
Meer info: [www.wijwillenhelpen.nl](http://www.wijwillenhelpen.nl)



# Wij Willen Helpen

... omdat we zoveel hebben!

Acht kippen in de tweede ronde overleefde de hitte in oktober/november niet.

Het project met 100 kippen wordt gedraaid door een groepje vrijwilligers, die hiervoor een kleine vergoeding krijgen.

De winst wordt gestoken in kerkelijke dingen. Voor de Avondmaal zondag doneerde het project vier kippen.



De kippen zijn hier drie weken oud.

## Gwanda

In Gwanda is er de sterke wens om een kippenren te bouwen. Hier loopt een kippenproject, maar omdat er geen geld was voor een hok hebben ze het geluk gehad dat iemand uit de gemeente een hok wilde lenen. Maar die wil het graag terug.

Ook hier heeft zich een sponsor voor gemeld. Hoe fijn dat het project hierdoor door kan gaan. Het levert wat werk op, bezigheid (in een land waar de werkloosheid bijna 100 procent is), een kleine vergoeding voor de deelnemers aan het project en met de winst wordt ook hier gewerkt aan een kerkgebouw. (Ze kerken nu onder een afdak van palen met wat platen erbovenop).

De preek van de dominee (Jaredi Mwale, onze contactpersoon in deze regio), is al eens weggewaaid en natgeregend... net als de mensen die ook nat werden.

De mensen gaan tegen de klippen op verder..!

In Gwanda en Beitbridge heeft Jaredi Mwale weer een aantal mensen voorzien van voedselpakketten van het geld dat we voor noodhulp sturen.

In die pakketten zitten een paar van de eerste levensbehoeften: maismeel, olie, zeep, wat suiker en zout.

Hij gaat hierover altijd in gebed en deelt daarna uit aan de mensen die het het meest nodig hebben.



De dame op deze foto is 104 jaar..



Uw gebed en financiële steun blijven hard nodig!

## Hongarije

De projecten in Hongarije krijgen een andere vorm. In het verleden hebben we daar veel financiële steun kunnen geven. Dat begon ooit met het smokkelen van Bijbels en vertaalde theologische studieboeken. Na de val van de Berlijnse Muur verschoof de focus naar allerlei lokale projecten, zoals de (ver)bouw van kerken en scholen, welzijnsinitiatieven en dagbesteding. Vanuit onze christelijke betrokkenheid hielden we persoonlijk contact en gingen er vanuit Dalfsen één à twee keer per jaar mensen op bezoek.

De afgelopen jaren is de levensstandaard in Hongarije flink gestegen. Daardoor is onze steun geen noodhulp meer, maar vooral een extraatje bij projecten die ook zonder ons door kunnen gaan. Daarom hebben we besloten het werk in Hongarije niet op dezelfde manier voort te zetten.

De structurele financiële steun stopt. Alle betrokkenen hebben inmiddels een laatste bijdrage ontvangen. Het contact met JankaTanya en met Szombor blijft wel bestaan, maar nu vooral via betrokkenheid, contact en wederzijdse inspiratie. Als er nieuws is, houden we u op de hoogte en bekijken we of tijdelijke steun nodig is.

## Oeganda

Een berichtje van Marieke vanuit Oeganda:

DECEMBER 2025

**Special Children**  
SPECIAL PEOPLE

**MARIA IS GESLAAGD!**

Sinds de school inclusief en passend onderwijs aanbiedt, heeft Maria enorme stappen gezet. Door samen met de dorpskinderen in de klas te leren, steekt ze ontzettend veel op en kan ze zich echt ontwikkelen door mee te liften op hun niveau. Maria loopt altijd rond met een grote glimlach ze is erg geliefd in de klas, heeft veel vrienden.

Dit hebben we samen natuurlijk goed gevierd. Er was taart, een heerlijke lunch, muziek en natuurlijk werd er gedanst. Ook was er een traditioneel optreden van twaalf studenten van de school, wat het feest extra speciaal maakte.

**Kerst feest!**

De vakantie is begonnen en de feestdagen komen eraan! De kinderen kijken uit naar het kerstfeest. Er wordt heerlijk gegeten, spelletjes gespeeld en muziek gemaakt. Ook dit jaar hopen we een onvergetelijke kerst te kunnen vieren.

Helpt u mee? Met een kleine bijdrage kunnen we het extra feestelijk maken.

**Stichting Wij Willen Helpen**  
NL 54 RABO 0106596748  
O.V.V. Oeganda - Kerstfeest

Hartelijke groet en een gezegend 2026!  
Wij Willen Helpen

Wim Holtrust 06-25536523  
Bernhard Jonker 06-29530871  
Henk Kisteman 06-12089024

rekeningnummer NL54RABO0106596748 t.n.v. Stichting 'Wij Willen Helpen' te Dalfsen  
Meer info: [www.wijwillenhelpen.nl](http://www.wijwillenhelpen.nl)

