



Organisatie

In mei/juni 2007 waren de oprichters van WWH gastgezin voor IRTT-cursisten uit Zambia en Zimbabwe. Met hen is contact gebleven en in mei 2008 is besloten om hen ook materieel te helpen. Dat kreeg vastere vorm en daarvoor leek het beter een stichting op te richten. De officiële datum van de oprichtingsacte van de stichting bij de notaris is op 16 februari 2010.

Bestuursleden

In de loop van het jaar is Annet Jonker afgetreden als bestuurslid. We hebben 2 vacatures.

Op 31 december 2023 bestond het WWH-bestuur uit:

- Bernhard Jonker voorzitter
- Wim Holtrust secretaris
- Henk Kisteman penningmeester
- vacature lid
- vacature

Statutaire doelstelling

1. De stichting heeft ten doel: het elders in de wereld bestrijden van de gevolgen van armoede op individueel niveau.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van financiële ondersteuning aan mensen en groepen van mensen in het werkgebied van de stichting met geld dat voor dat doel wordt ingezameld.
3. De stichting verricht haar werkzaamheden vanuit de Bijbelse opdracht om Christelijke barmhartigheid te tonen aan hen die in armoede en verdrukking leven.
4. Tot het doel van de vereniging behoren ook alle activiteiten die in de ruimste zin van het woord bevorderlijk kunnen zijn voor of verband houden met het in lid 1 genoemde doel.

Bestuursvergaderingen

In dit jaar hebben wij als bestuur viermaal fysiek vergaderd en diverse malen telefonisch of via andere digitale middelen. In een informele bijeenkomst hebben we de Hongarije werkgroep ontvangen.

Activiteiten

Onze grootste zorgen liggen in Zimbabwe. Door de politieke situatie en economische recessie sturen wij elk kwartaal geld voor noodhulp. Projecten zijn er maar mondjesmaat en breken de mensen daar vaak bij de handen af. Ook dit jaar is er weer een grote droogte die soms onderbroken wordt door een hevige stortbui, en dan spoelt alles weg. Naast onze financiële ondersteuning is er veel gebed nodig.

We zetten al onze werkgebieden even op een rijtje:

>> Bulawayo - Gwanda

Onze contactpersoon ds. Jaredi Mwale is dit jaar druk bezig geweest in Gwanda, waar hij gemeentelieden bezocht, kerkdiensten leidde en hen zowel geestelijk als praktisch ondersteunde. De regio wordt zwaar getroffen door droogte, hitte en economische problemen, vooral sinds de mijn gesloten is. Dit heeft geleid tot ernstige voedsel- en watertekorten. De regen viel uit tot eind december, wat resulteerde in mislukte oogsten, en veel kippen in lokale projecten gingen dood door de hitte.

Op 13 maart was de waterpomp in de buurt van Jaredi's huis kapot gegaan, een duidelijk teken van de dringende waterproblemen. Daarnaast kwam een gemeentelid onverwachts te overlijden, en Jaredi moest

snel geld inzamelen voor de begrafenis. Ook was er een tragisch incident waarbij iemand omkwam door een ruzie over goud, wat Jaredi ertoe bracht om pastorale zorg te verlenen.

Ondanks de zware omstandigheden blijven de mensen in Gwanda sterk in hun geloof. Ze stellen zich geen vragen over waarom dit alles hen overkomt, maar geloven dat God bij hen is, vooral nu de tijden zo moeilijk zijn. We blijven hopen op meer steun voor hun projecten, maar helaas zijn er op dit moment geen projecten overgebleven. We blijven de situatie in Gwanda volgen en hopen op verdere hulp om de gemeenschap te ondersteunen in deze uitdagende tijden.

>> Chinhoyi - Mhangura

Door wisselingen van contactpersonen verloren we tijdelijk het contact, maar recent ontvingen we weer nieuws van de evangelist Spring Menuu die daar actief is. Daardoor zijn er het afgelopen jaar mooie stappen gezet in deze regio. In Mhangura hebben we kunnen helpen de eerste waterpomp te realiseren, wat voor de lokale gemeenschap een grote verbetering betekent. Helaas heeft de droogte grote schade veroorzaakt aan het maisland, de belangrijkste voedselbron van de regio, wat de kwetsbaarheid van de situatie benadrukt. We zijn bezig met het zoeken naar manieren om hen te ondersteunen, vooral met water en voedsel.

Spring Menuu is een albino evangelist die we in 2017 ontmoetten. Hij moet in zijn eigen levensonderhoud voorzien, omdat evangelisten niet door de kerk worden betaald. Ondanks zijn fysieke beperkingen door zijn aandoening, is hij een optimistische man die zijn tuinprojecten inzet om in zijn eigen behoeften te voorzien en de armen in zijn gemeenschap te helpen. We ondersteunen hem met zaden en gereedschap, en onlangs hebben we hem geholpen met administratieve kosten voor de aankoop van land, waar hij samen met andere kerkleden met een beperking een huis wil bouwen.

Het afgelopen jaar hebben we veel gezien van de passie en toewijding van onze broeders en zusters in het geloof, die ondanks de moeilijke omstandigheden blijven werken aan een beter leven voor zichzelf en hun gemeenschap. We blijven geloven in het belang van gelijkwaardigheid in samenwerking en hopen in de toekomst nog meer te kunnen betekenen voor deze mensen in Zimbabwe.

>> Harare

In de hoofdstad Harare is de situatie voor veel inwoners uiterst moeilijk. Vooral in de buitenwijken is de armoede schrijnend. De werkloosheid is met 90% extreem hoog, en corruptie zorgt ervoor dat veel mensen in de stad worstelen met extreme armoede en honger. Politieke onrust en achterdocht zijn sterker voelbaar dan op het platteland, wat het werken aan projecten bemoeilijkt.

Het opstarten van projecten in de stad, zoals het verbouwen van groenten of het houden van kippen, wordt vaak tegengewerkt door een gebrek aan ruimte of de voortdurende dreiging van diefstal. Zelfs wanneer er wel ruimte gevonden wordt, gaat het vaak mis door het verlies van middelen. Dit maakt de situatie voor de armste mensen bijzonder zwaar.

In Harare is het financieel systeem in crisis. Mensen staan uren in de rij voor de bank om maar een paar tientjes uit de muur te kunnen trekken, aangezien de weinige munten en biljetten die nog in omloop zijn in kleine hoeveelheden worden uitgereikt. De hulpverlening in deze regio richt zich daarom in de eerste plaats op noodhulp, met name voedselhulp voor de meest behoeftige mensen in de verschillende gemeenten. De focus ligt daarbij vooral op het verstrekken van basisbehoeften zoals maismeel, rijst, olie en zeep.

Onze contactpersoon ter plaatse is Kingstar Chipata, die nauw samenwerkt met de Womansguild om voedsel uit te delen aan de armste bewoners. Foto's die we van Kingstar ontvingen tonen de inzet van de Womansguild bij het verdelen van deze essentiële producten.

Naast de directe hulp aan de armste mensen in de wijk, zet Kingstar zich ook in voor specifieke gevallen van extreme armoede. Een bijzonder verhaal is dat van een gehandicapte vrouw uit de buurt, die haar man en kinderen heeft verloren en zich slechts moeilijk uit haar huisje kan bewegen. Kingstar en zijn vrouw Ruth brachten haar een voedselpakket, wat niet alleen praktische steun bood, maar ook de gelegenheid gaf om de buurt te bereiken en het evangelie te delen. Dit werk, hoewel moeizaam, wordt met veel betrokkenheid uitgevoerd, en we hopen dat het gezegend zal worden, zowel voor de ontvangers als voor de gemeenschap in Harare.

>> Oeganda-Marieke.

In het afgelopen jaar moest 'Special Children Special People (SCSP)' hun gehuurde locatie in Oeganda per 1 februari verlaten. Omdat de organisatie veel kinderen zonder familie opvangen, was het noodzakelijk snel een nieuwe, veilige locatie te vinden. Directeur Moses heeft een stuk grond gekocht in Mpigi, ongeveer een uur rijden van Kampala, waar hij nu een nieuwe zorginstelling bouwt. Het voordeel

van deze locatie is dat er geen huur meer betaald hoeft te worden, wat kosten bespaart. De gebouwen in Mpigi zijn inmiddels in gebruik genomen en de verhuizing vanuit Kampala is succesvol afgerond, hoewel de meeste ruimtes nog verder ingericht moeten worden.

De nieuwe locatie biedt de mogelijkheid om samen te werken met een lokale school, waardoor kinderen van SCSP nu passend onderwijs kunnen volgen, samen met de kinderen uit het dorp. Dit creëert een leerzame en betrokken samenwerking. Marieke, die een belangrijke rol binnen SCSP speelde, kan vanwege de afstand niet dagelijks werken op de nieuwe locatie, maar blijft contactpersoon voor de organisatie en bezoekt de kinderen regelmatig. Ze heeft daarnaast een nieuwe baan aan de internationale school in Kampala, waar ze kinderen ondersteunt en lesgeeft in computerles en zwemmen.

Hoewel de verhuizing een belangrijke stap vooruit is, is financiële steun nog steeds nodig voor de verdere inrichting van de lokalen, slaapzalen en andere ruimtes. Iedere bijdrage is welkom om de kinderen een veilige en goed uitgeruste omgeving te bieden.

>> Congo.

In Congo draait de molen door. Wat een fijne voorziening die nu al jarenlang draait. Soms met de nodige problemen, zoals onderhoud. Als er iets stuk gaat is het vaak lastig om het te repareren, want: geen geld. Maar komt de molen stil te liggen, dan moeten de vrouwen en kinderen weer gaan malen, net als vroeger. En dat kost veel tijd, waardoor andere dingen niet of nauwelijks meer kunnen. Zoals naar school gaan. Wat een zegen dat het project daar nog altijd doorgaat! We zijn blij en dankbaar.

>> Hongarije.

De structurele activiteiten zijn voortgezet door ondersteuning te bieden op administratief en financieel gebied aan verschillende projecten in Hongarije. Door onze relaties daar te bezoeken ervaren met hoeveel inzet mooie resultaten behaald worden.

Een belangrijk project waar we momenteel aan bijdragen is in Janka Tanya, een initiatief van Janneke Brinks en Kati Bárányos. Zij zetten hun kennis in voor mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen in Hongarije, met het 'Triple-C model' als uitgangspunt. We hebben besloten financieel hieraan bij te dragen, waarvoor extra pedagogisch personeel nodig is en lesmateriaal vertaald moet worden.

In het voorjaar van 2024 verwelkomden we 18 jongeren samen met hunbegeleiders uit Dunavecse in Dalfsen. Dit bezoek was een grote wens van de schooldirecteur en bood de jongeren de kans om Nederland te ervaren en onze cultuur te leren kennen. In 2025 hopen we zelf weer een bezoek te brengen aan Dunavecse en ook andere contacten in Hongarije te versterken.

Sohadja en Zsuzsa Levente hebben een talentschool, kleuterschool, restaurant, imkerij in hun dorp Goncruzka opgezet. Wij hebben financiële ondersteuning gezondheidszorg geboden. Het geld kon gebruikt worden voor het project moeder en kind-huis, en het mogelijk maken van een consultatiebureau.

Söke en Kristie Imre, predikant Reformatus Presbiteriánus gemeente in Miskolc ondersteunt christenen in Oekraïne met kleding, voedsel en briketten. We ondersteunen dit project met zaken die op dat moment relevant waren: een laptop, reiskostenvergoeding en bijdragen in ziektekosten.

Donateurs/fondsen

- in 2024 hebben onze vaste donateurs trouw hun toegezegde bijdrage voldaan. We zijn dankbaar voor deze vaste groep mensen die WWH een warm hart toedragen.
- er zijn opbrengsten van collecten die tijdens kerkdiensten in Dalfsen zijn gehouden binnen gekomen. Ook hiervoor zijn we erg dankbaar dat kerkbesturen ons werk breed aandacht geven en financieel ondersteunen.
- het aantal particuliere donateurs is stabiel gebleven.
- onze financiële steun aan de projecten in Hongarije is vooral mogelijk door opbrengsten van ingezameld oud ijzer.

Voorlichting en communicatie

- twee keer is er een nieuwsbrief verstuurd
- met kerst kregen kerkleden in Dalfts en vaste donateurs een kerstgroet
- van het werkbezoek in Hongarije is een soort liveblog bijgehouden in de Scipio-app
- activiteiten gaan door op social media

Financiën

Het eigen vermogen bedroeg op 1 januari 2024 € 24.343, =. De totale inkomsten waren € 26.414, = en de totale uitgaven waren € 29.160, =. Het exploitatiesaldo over 2024 is € 2.746, = negatief. Het eigen vermogen op 31 december 2024 was daardoor € 21.597, =

Tenslotte

Het jaar 2024 was opnieuw een periode van veel gebeurtenissen. We denken vooral aan Zimbabwe, waar de situatie steeds erger wordt en het lijden groot is. Maar ook in andere landen blijft de behoefte aan hulp groot. We bidden God om wijsheid en Zijn genade. Willen jullie meebidden voor onze broers en zussen in grote nood?

Onze organisatie werkt vanuit een roeping die gebaseerd is op de bijbel. Het is een zegen om zo dienstbaar te mogen zijn. We zijn God dankbaar voor de zegeningen die Hij over het WWH-werk heeft gegeven en voor de gezondheid die we hebben om eraan bij te dragen. Het is ons gebed dat Hij onze krachten ook in het komende jaar wil inzetten voor de komst van Zijn koninkrijk.

Dalfts, 24 maart 2025.