



Organisatie

In mei/juni 2007 waren de oprichters van WWH gastgezin voor IRTT-cursisten uit Zambia en Zimbabwe. Met hen is contact gebleven en in mei 2008 is besloten om hen ook materieel te helpen. Dat kreeg vastere vorm en daarvoor leek het beter een stichting op te richten. De officiële datum van de oprichtingsacte van de stichting bij de notaris is op 16 februari 2010.

Bestuursleden

Het gehele jaar (1 jan – 31 dec) 2022 bestond het WWH-bestuur uit:

- Bernhard Jonker voorzitter
- Wim Holtrust secretaris
- Robert van der Wal penningmeester
- Melanie van der Wal lid
- Gerda Holtrust lid
- Annet Jonker lid

Statutaire doelstelling

1. De stichting heeft ten doel: het elders in de wereld bestrijden van de gevolgen van armoede op individueel niveau.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van financiële ondersteuning aan mensen en groepen van mensen in het werkgebied van de stichting met geld dat voor dat doel wordt ingezameld.
3. De stichting verricht haar werkzaamheden vanuit de Bijbelse opdracht om Christelijke barmhartigheid te tonen aan hen die in armoede en verdrukking leven.
4. Tot het doel van de vereniging behoren ook alle activiteiten die in de ruimste zin van het woord bevorderlijk kunnen zijn voor of verband houden met het in lid 1 genoemde doel.

Bestuursvergaderingen

In dit jaar hebben wij als bestuur viermaal fysiek vergaderd en diverse malen telefonisch of via andere digitale middelen.

Activiteiten

Door de economische recessie lopen veel projecten in Zimbabwe vertraging op of vallen zelfs helemaal stil. Grondstoffen zijn veelal onbetaalbaar geworden of helemaal niet meer te krijgen. In de winkels en op de markt stijgen de prijzen nog steeds. De oogst van afgelopen jaar was niet heel erg goed en er zijn veel gezinnen die geen eten hebben. In het ene gebied was er te veel regen, in een ander gebied te weinig. Dat heeft zijn weerslag op de gewassen. Er is een nieuwe politieke partij opgericht, de CCC, wat staat voor Citizens Coalition for Change. Verenigde burgers die verandering willen. De regerende partij van Mnangagwa probeert op allerlei manieren om samenkomsten en vergadering van de CCC te verstoren. Ze sturen bijvoorbeeld jongeren om herrie te schoppen wat weer geweld veroorzaakt.

We zetten onze werkgebieden even op een rijtje:

- Zimbabwe-Chinhoyi. Na lange tijd is er weer contact met ons gezocht. Spring Menu, een evangelist uit Kenedia, vraagt om hulp voor zijn tuinproject. Hij is albino en zet zich, ondanks zijn witte, kwetsbare huid die snel verbrandt, volop in voor de kerk en zijn project. Hij loopt kilometers in de brandende zon om voor te gaan in een kerkdienst en hij blijft druk werken in zijn tuin. Een paar jaar geleden heeft hij een pomp, tuinzaden en een kruiwagen gehad zodat hij zijn tuin goed kon bewerken. We gaan graag op deze aanvraag in en hebben hem geld gestuurd.

- Zimbabwe-Bulawayo. Onze contactpersoon Jaredi Mwale onverminderd druk bezig om mensen op te zoeken, zijn gemeente in Gwanda op te helpen bouwen en mensen te helpen zowel geestelijk als praktisch. Ook in Beitbridge, vlak bij de grens met Zuid-Afrika, is hij aan het werk. Hier zijn ook een aantal kerkleden bezig om het geloof aan anderen bekend te maken en hun aantal groeit, net als in Gwanda. Er zijn een mooi aantal kinderen die de zondagsschool volgen. In Hwange is een paar maanden geleden, in juni, een kippenproject van start gegaan. Vier mensen zetten zich hier erg voor in en de eerste ronde is tamelijk goed gegaan, ondanks dat ze best heel veel tegenslag hebben gehad. Maar ze zijn in staat geweest om alle kippen te verkopen en een mooie winst te maken. De tweede ronde kippen loopt weer rond en zijn ongeveer op de helft. Over een week of drie, vier zijn ze groot genoeg om te slachten en te verkopen.
- Zimbabwe-Harare. Door de hele situatie vallen projecten stil. Het is voor de mensen vechten tegen de bierkaai. Hier en daar proberen mensen stug door te doen, met name met kippenprojecten. Maar er wordt steeds minder op verdiend. De groente wordt niet verkocht omdat niemand geld heeft om iets te kopen. De hulp die we de laatste twee jaar geven is bijna alleen maar noodhulp. En die is echt heel hard nodig. Het geld wordt ook heel goed besteed: er wordt voornamelijk voedsel voor gekocht voor de allerarmsten. Tijdens de pandemie zijn er ook beschermingsmiddelen gekocht om de kinderen zoveel mogelijk toch naar school te kunnen laten gaan. Denk hierbij aan enkele thermometers, desinfectie materiaal en mondkapjes.
- Oeganda-Marieke. Marieke is vanwege Corona een paar maanden terug in Nederland geweest. Maar desondanks is ze lekker aan het werk voor Special Children Special People. In het voorjaar is er een mooie overkapping gebouwd waardoor de kinderen in de schaduw kunnen zitten en spelen, lunchen, therapie krijgen en kunnen relaxen. Lekker buiten kunnen zijn. Ook is het gebouw flink opgeknapt doordat iedereen de handen uit de mouwen heeft gestoken: alles is geleverd, van binnen en van buiten. Zelfs de kinderen hielpen mee!
- Oeganda-Willemijn. Willemijn is tegelijk met Marieke in Nederland geweest. Ze nu heeft een 'betaalde' baan gevonden in Kampala. Het vrijwilligerswerk waarvoor ze er naartoe ging, liep niet goed en fijn. Nu heeft ze een baan als assistent bij de kleuters op een internationale school. Hier doet ze ook verschillende dingen op kantoor. Ze is in haar vrije tijd nog wel steeds te vinden bij Agape, waar ze met veel plezier gewerkt heeft toen ze nog stageliep voor haar opleiding hier in Nederland. Ze kunnen daar haast niet rondkomen omdat ook in Oeganda de prijzen behoorlijk gestegen zijn.
- Zambia. Ds. Rodwell Chipeta die in de hoofdstad van Zambia, Lusaka woonde, is in augustus met emeritaat gegaan. Kort daarna, op 8 november is hij helaas overleden. Zijn gezondheid ging op en neer en er waren eigenlijk altijd wel zorgen. Zorgen om aan goede medicijnen te komen, om aan het dieet dat hij nodig heeft te kunnen voldoen. Ondanks alle zorgen deelden ze wel altijd uit van het geld dat ze via ons kregen. Aan mensen uit de gemeente en uit de buurt delen ze de eerste levensbehoeften uit: mealie meal (een soort maismeel) waar ze een soort griesmeelpap van koken, wat olie, wat zeep. We zijn bezig met zijn vrouw om te overleggen of we een vervolg geven aan ons project. Zijn vrouw, die ook predikant is met een gemeente, is onlangs gepromoveerd op de universiteit van Lusaka.
- Congo. In Congo wordt een graanmolen via onze stichting ondersteund. Dit neemt heel veel vrouwen en meisjes werk uit handen. Dit project verloopt stabiel.

Van de meeste projecten horen we via onze contactpersonen wat de stand van zaken is. Dit gaat voornamelijk via WhatsApp. Via dit kanaal krijgen wij regelmatig verslag van de geldbesteding, filmpjes en foto's van hun activiteiten.

Donateurs/fondsen

- in 2022 hebben onze vaste donateurs trouw hun toegezegde bijdrage voldaan. We zijn dankbaar voor deze vaste groep mensen die WWH een warm hart toedragen.
- er zijn opbrengsten van collecten die tijdens kerkdiensten in Dalfts en vaste donateurs een kerstgroet gekomen. Ook hiervoor zijn we erg dankbaar dat kerkbesturen ons werk breed aandacht geven en financieel ondersteunen.
- het aantal particuliere donateurs is gegroeid door de specifieke ondersteuning van de projecten in Oeganda.

Voorlichting en communicatie

- twee keer is er een nieuwsbrief verstuurd
- met kerst kregen kerkleden in Dalfts en vaste donateurs een kerstgroet
- activiteiten gaan door op Facebook en Twitter

Financiën

Het eigen vermogen bedroeg op 1 januari 2022 € 15.156, =. De totale inkomsten waren € 30.657, = en de totale uitgaven waren € 31.170, =. Het exploitatiesaldo over 2022 is € 513, = negatief. Het eigen vermogen op 31 december 2022 was daardoor € 14.643, =

Tenslotte

Met name Zimbabwe gaat ons aan het hart. De ellende is groot en wordt nog steeds groter. Vanuit Harare appt Kingstar Chipata dat veel mensen nu nog maar één keer per dag een maaltje hebben. Honger overall, niet alleen in de hoofdstad, maar het hele land lijdt er onder.

Vanuit het zuiden van Zimbabwe stuurt Jaredi Mwale een foto van kinderen in een grasveld. Het is in de buurt van waar hij sinds kort woont, Gwanda. Hij vroeg de kinderen wat ze deden: sprinkhanen vangen. Die gaan door de zadza, een soort dikke maispap. Geen teken van welvaart toch ??

In 2023 zijn er weer verkiezingen. De onrust begint nu al. Verschillende aanhangers van het regime van Mnangagwa hebben weer allerlei voorrechten en privileges gekregen, waar de gewone burgers alleen maar van kunnen dromen. Ook zijn er weer groepjes agenten en militairen die zich te buiten gaan aan mishandeling en intimidatie. De oppositie heeft de eerste betoging gehouden. De gewone burger zucht nu al: het begint allemaal weer van voren af aan en het gaat alleen maar erger worden tot de verkiezingen geweest zijn. Moeten ze weer vluchten als er een melding gedaan wordt dat internet de volgende 24 uur platligt, om te voorkomen dat ze opgepakt worden en nooit meer teruggezien worden?

Ook in Zimbabwe merken ze dat het aantal mensen dat naar de kerkdiensten komt wat gedaald is na corona. De dominees zijn nog steeds druk met het troosten en bemoedigen van mensen die geliefden verloren aan corona. Ze vragen om gebed en bidden voor ons in Europa, om de oorlog met Rusland te stoppen om een grotere oorlog te voorkomen. Bidden jullie mee voor dit volk in nood?

Wij zijn dankbaar voor de mogelijkheden en gezondheid die we kregen. We hebben ervaren dat het God is die zorgt, zowel in onze omstandigheden als in de situatie waarin onze Afrikaanse broeders en zusters leven. Dankbaar ook voor de vele donateurs die ons steeds trouw blijven steunen. Van harte hopen we met onze stichting ook de komende jaren gezegend en zegenrijk zullen mogen zijn.

Dalfts, 12 juni 2023.