



Organisatie

In mei/juni 2007 waren de oprichters van WWH gastgezin voor IRTT-cursisten uit Zambia en Zimbabwe. Met hen is contact gebleven en in mei 2008 is besloten om hen ook materieel te helpen. Dat kreeg vastere vorm en daarvoor leek het beter een stichting op te richten. De officiële datum van de oprichtingsacte van de stichting bij de notaris is op 16 februari 2010.

Bestuursleden

Het gehele jaar (1 jan – 31 dec) 2021 bestond het WWH-bestuur uit:

- Bernhard Jonker voorzitter
- Wim Holtrust secretaris
- Robert van der Wal penningmeester
- Melanie van der Wal lid
- Gerda Holtrust lid
- Annet Jonker lid

Statutaire doelstelling

1. De stichting heeft ten doel: het elders in de wereld bestrijden van de gevolgen van armoede op individueel niveau.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bieden van financiële ondersteuning aan mensen en groepen van mensen in het werkgebied van de stichting met geld dat voor dat doel wordt ingezameld.
3. De stichting verricht haar werkzaamheden vanuit de Bijbelse opdracht om Christelijke barmhartigheid te tonen aan hen die in armoede en verdrukking leven.
4. Tot het doel van de vereniging behoren ook alle activiteiten die in de ruimste zin van het woord bevorderlijk kunnen zijn voor of verband houden met het in lid 1 genoemde doel.

Bestuursvergaderingen

In dit jaar hebben wij als bestuur viermaal fysiek vergaderd en diverse malen telefonisch of via andere digitale middelen.

Activiteiten

Door de economische recessie lopen veel projecten in Zimbabwe vertraging op of vallen zelfs helemaal stil. Grondstoffen zijn veelal onbetaalbaar geworden of helemaal niet meer te krijgen. De import vanuit buurlanden is nu in de meeste gevallen ook verboden.

Wat wel een flinke boost heeft gekregen zijn de Oegandese projecten waar Willemijn Wubs en Marieke Ploegman voor werkzaam zijn. We zetten onze werkgebieden even op een rijtje:

- in Zimbabwe hebben we contact met drie regio's, te weten: regio Harare, regio Chinhoyi en de regio Bulawayo. Ook in 2021 was er alleen de mogelijkheid voor noodhulp. Het contact met Chinhoyi verloopt wat stroef door wisseling van contactpersonen aan hun zijde.
- naar Zambia wordt er elk kwartaal geld gestuurd voor de regio Lundazi, waar een predikant echtpaar onze financiële ondersteuning verdeeld om in de eerste levensbehoeften te voorzien. We maken ons wel zorgen om de gezondheid van de predikant die altijd zo'n belangrijke rol heeft in onze communicatie.
- in Congo wordt een graanmolen via onze stichting ondersteund. Dit neemt heel veel vrouwen en meisjes werk uit handen. Dit project verloopt stabiel.
- In Oeganda werken Marieke Ploegman en Willemijn Wubs voor onbepaalde tijd onder verslaafden, daklozen en jongeren met een leerachterstand. Marieke werkt bij Special

Children Special People, en Willemijn via Agape Kampala. In februari 2021 zijn ze vertrokken, maar kregen meteen te maken met een lockdown vanwege Corona.

Van de meeste projecten horen we via onze contactpersonen wat de stand van zaken is. Dit gaat voornamelijk via WhatsApp. Via dit kanaal krijgen wij regelmatig verslag van de geldbesteding, filmpjes en foto's van hun activiteiten.

Donateurs/fondsen

- in 2021 hebben onze vaste donateurs trouw hun toegezegde bijdrage voldaan. We zijn dankbaar voor deze vaste groep mensen die WWH een warm hart toedragen.
- er zijn opbrengsten van collecten die tijdens kerkdiensten in Dalfsen zijn gehouden binnen gekomen. Ook hiervoor zijn we erg dankbaar dat kerkbesturen ons werk breed aandacht geven en financieel ondersteunen.
- het aantal particuliere donateurs is gegroeid door de specifieke ondersteuning van de projecten in Oeganda.

Voorlichting en communicatie

- drie keer is er een nieuwsbrief verstuurd
- met kerst kregen kerkleden in Dalfsen en vaste donateurs een kerstgroet
- activiteiten gaan door op Facebook en Twitter

Financiën

Het eigen vermogen bedroeg op 1 januari 2021 € 11.354, =. De totale inkomsten waren € 24.986, = en de totale uitgaven waren € 21.184, =. Het exploitatiesaldo over 2021 is € 3.802, = positief. Het eigen vermogen op 31 december 2021 was daardoor € 15.156, =

Tenslotte

Ook aan Afrika gaat corona niet voorbij. Er zijn wisselende regels die voor de bevolking maar moeilijk te houden zijn. Honger drijft mensen de straat op. Er is bijna niets te koop en mensen hebben trouwens ook geen geld om iets te kopen. De economische situatie verslechtert nog steeds, al denken ze iedere keer dat het niet slechter kan... Berovingen door groepen van het leger komen steeds vaker voor. Onze contactpersoon in Bulawayo – Zimbabwe, vertelde dat een militie de brandstof bij een benzinepomp gestolen heeft. Als er al brandstof is, is er vaak maar weinig. Schrijnend dat dit gebeurt door mensen die er juist voor moeten zorgen dat alles er eerlijk en ordelijk aan toe gaat. De vrouw van onze contactpersoon is ook beroofd onderweg. Later zijn de daders opgepakt. Deze foto werd gepubliceerd met de oproep om je te melden als je door hen beroofd was. Onze contactpersoon schrijft: *“Mijn vrouw haar spullen hebben we niet terug. Maar zoals je ziet zijn dit hele arme mensen. Ze hebben geen werk. En een gevangenisstraf helpt voor hen ook niet, dit zijn geen echte criminelen..”*

Politiek is het ook onrustig. Steeds meer mensen komen in opstand tegen Mnangagwa, de opvolger van Mugabe. Ook de kerken spreken zich uit. Door de hele situatie vallen projecten stil. Het is voor de mensen vechten tegen de bierkaai. Hier en daar proberen mensen stug door te doen, met name met kippenprojecten. Maar er wordt steeds minder op verdiend.

De druk vanuit leger en politie wordt juist hoger, vrijheid van meningsuiting komt steeds vaker onder druk te staan. Door het instorten van de economie is ook het geldverkeer erg moeilijk geworden. De banken hebben regelmatig geen geld voorradig en er mag slechts een klein bedrag opgenomen worden. Het is elke keer opnieuw een uitdaging om de ondersteuning vanuit Nederland daar weer te krijgen.

We blijven jullie vragen om jullie steun en gebed voor al deze mensen die het zo zwaar hebben. Ze klagen nooit (tegen ons) maar maken er zoveel mogelijk van, terwijl de mogelijkheden nog steeds minder worden. De wilskracht en weerbaarheid van mensen in de aller moeilijkste omstandigheden zijn voor ons steeds een bron van inspiratie. We weten ons in alles afhankelijk van onze hemelse Vader. We bidden Hem om wijsheid, inzicht en kracht.

Dalfsen, 13 juni 2022.