



Wij Willen Helpen

... omdat we zoveel hebben!

NIEUWSBRIEF

Uganda

Surprise! Wat moet WWH in Uganda?? Nou, Marieke Ploegman en Willemijn Wubs vertrekken in januari 2021 weer naar Kampala om daar voor ongeveer twee jaar aan het werk te gaan. Ze hebben ons gevraagd om te helpen met het versturen van geld daar naar toe en natuurlijk doen we dat graag!

Ze zijn er al geweest om stage te lopen voor de opleidingen die ze toen deden. Inmiddels zijn ze geslaagd en aan het werk en zich dus druk aan het voorbereiden.

Hun verhalen hebben ons ertoe gebracht deze projecten met de ervaring die wij opgedaan hebben, te ondersteunen. Eigenlijk op dezelfde manier als toen we begonnen in 2007. Als je met eigen ogen de noodzaak ziet, kun je niet stil blijven zitten, dan wil je helpen. En heel fijn dat Willemijn en Marieke zich een paar jaar hiervoor willen inzetten, en ook binnen hun eigen familie en kennissenkring daarvoor geld inzamelen.



Marieke gaat weer werken in een opvanghuis waar gehandicapten wonen en Willemijn gaat weer aan het werk met dakloze jongeren.

Marieke wil graag dat er betere voorzieningen komen voor de bewoners, o.a. (plastic) stoelen, dekens, matrassen, regelmatig eten en dat er douches komen voor de bewoners. En al kost dat in verhouding daar helemaal niet zo vreselijk veel geld – dat geld moet er wel komen. En daar kunnen jullie bij helpen.

[Kijk hier voor de pagina van Marieke](#)



En Willemijn gaat aan het werk met dakloze jongeren voor het opvangcentrum Agapè, dat zich inzet voor de straatjongens in Kampala. In de centrum kunnen deze jongens elke dag komen voor eten,

schoollessen, activiteiten en hygiëne, en indien nodig wordt er contact gelegd met familie van de jongens en worden ze begeleid om weer terug te keren naar familie.

Om Willemijn er te laten wonen en leven is er 100 euro per maand nodig, wat er meer binnenkomt gaat naar het opvangcentrum. Ook hierbij kunnen jullie helpen!

[Kijk hier voor de pagina van Willemijn](#)

Zimbabwe

Na onze vraag om hulp dit voorjaar hebben verschillende van jullie gul gegeven. Wat was dat hartverwarmend! Er is zoveel dankbaarheid daar, en dat willen we heel graag aan jullie doorgeven.

En dan de collecte, dit najaar. Wat is hier ook gul gegeven! We hebben het geld verdeeld over de drie regio's in Zimbabwe. Onze contactpersonen zijn druk geweest en proberen er zoveel mogelijk mee te doen.

Want al lijkt het een druppel op een gloeiende plaat – die druppel verdampt niet voordat er mensen daadwerkelijk geholpen zijn. Zij zien daardoor ook de liefde van Jezus, die hun niet vergeet!

Harare

Migranten uit Malawi kwamen in het verleden naar Zimbabwe om op de grote Nederlandse boerderijen te werken.

Toen in 2001 door Mugabe bijna alle buitenlandse boeren verdreven werden, werden de boerderijen aan Zimbabwanen gegeven. Deze 'nieuwe boeren' dumpen de arbeiders.

Sindsdien hebben ze geen werk of inkomen, en leven ze in tenten.

Unicef zorgde in 2011 voor onderdak, door tenten te geven en daar wonen ze nog steeds. Ze leven in diepe armoede zonder uitzicht op verbetering.



Wim en Gerda Holtrust 0529-433990
Bernhard en Annet Jonker 0529-432103
Robert en Melanie van der Wal 0529-431450

rekeningnummer NL54RABO0106596748 t.n.v. Stichting 'Wij Willen Helpen' te Dalfsen
Meer info: www.wijwillenhelpen.nl



Wij Willen Helpen

... omdat we zoveel hebben!

De voedselpakketten die ze van onze contactpersoon in Harare, ds. Kingstar Chipata, krijgen, stelt hen in staat om de zorgen voor een maaltijd voor de volgende dag even los te laten. Ze zijn hier ontzettend blij en dankbaar voor.

Het overgrote deel van de mensen in Zimbabwe leven in grote armoede. De enige rijkdom die ze kennen is hun vertrouwen in God en de liefde die ze hebben voor elkaar.

Daarom zijn ontmoetingen tussen mensen daar nog zoveel belangrijker dan hier. Gelukkig zijn we dankzij jullie giften in de gelegenheid om hen financieel te ondersteunen zodat ze ontsmettingsmiddelen kunnen aanschaffen waardoor ze elkaar in kleine groepjes kunnen ontmoeten.

Bulawayo

Ook in Bulawayo wordt van het geld dat we sturen noodhulp gegeven. En de nood is ontzettend hoog! Eén van de mensen die het hoognodige eten kreeg, viel spontaan op zijn knieën en begon God te danken.

In een noodhulp pakket zitten maismeel, bakolie, zout, suiker, thee en een stukje zeep. Wat je hier ziet is voor ongeveer 20 pakketjes.



Je ziet de Nederlandse vlag en dat ze het gekregen hebben van engelen uit Nederland – jullie dus!

Verder maakt onze contactpersoon hier, ds. Jaredi Mwale, mondmaskers en deelt ze uit.



Water is elke dag een uitdaging. Je moet erop uit en soms lukt het niet om water te krijgen/kopen. Dit moestuintje dat hij heeft aangelegd om mensen te helpen met groente, heeft het dan ook niet gered in de afgelopen twee maanden..



Er is ook hoop en zegen. In Nhukulamane, een buurt in Bulawayo, een kleine gemeente ontstaan. Jaredi heeft, samen met een paar anderen, een preekstoel gemaakt.

En in Gwanda is een nieuwe kerk geïnstalleerd door de synode. Reden voor feest dus en veel dankbaarheid!



Chinhoyi

Ds. Alexander Malemelo, onze contactpersoon in Chinhoyi, stuurde deze foto van de keuken die gebouwd wordt in Chinhoyi. Met geld uit projecten kunnen de vrouwen straks het eten voor de kinderen in de pre-school binnen koken i.p.v. op een houtvuurtje buiten.

Omdat er een universiteit in de buurt is, gaan ze er een paar kamers bij aan bouwen om te verhuren, zodat het ook weer wat oplevert.

Wim en Gerda Holtrust 0529-433990
Bernhard en Annet Jonker 0529-432103
Robert en Melanie van der Wal 0529-431450

rekeningnummer NL54RABO0106596748 t.n.v. Stichting 'Wij Willen Helpen' te Dalfsen
Meer info: www.wijwillenhelpen.nl



Wij Willen Helpen

... omdat we zoveel hebben!



Congo

In Congo draait de graanmolen gelukkig nog steeds! Wat een verlichting voor de vrouwen en kinderen die anders dat zware werk moesten doen. Kinderen, die nu naar school kunnen!

Al is de situatie ook daar niet gemakkelijk, Koop en Greetje Landman, initiatiefnemers van dit project, zijn erg blij en dankbaar voor de grote betekenis van de molen daar.

Zambia

In Zambia heeft onze contactpersoon, ds. Rodwell Chipeta, een andere gemeente toegewezen gekregen. Vanuit het betrekkelijk dunbevolkte, arme oosten is woont hij nu weer in Lusaka, de hoofdstad van Zambia.

Dat is fijn, omdat ze zo dicht bij medische voorzieningen wonen. Ds. Chipeta heeft diabetes en zijn vrouw, Thandiwe, heeft veel last van hoge bloeddruk.

Toch houden ze vol en dienen hun gemeenten zo goed ze kunnen.

We sturen ook hier geld naartoe, zodat de meest arme gezinnen een voedselpakket krijgen.

Verder vertelde hij dat er, ondanks alle moeilijkheden, toch weer wat projecten herstart zijn. Vooral kippenprojecten. Lastig, want er is nauwelijks aan kuikens te komen en de prijzen voor het voer zijn torenhoog geworden. Wat een moed en doorzettingsvermogen!
Ook een geitenproject wordt weer verder ontwikkeld.



Aan het eind van deze nieuwsbrief gekomen willen we jullie, ondanks alle beperkingen vanwege corona, fijne feestdagen toewensen. En de zegen van de Here, onze God, voor het komende jaar. Ga met God en Hij zal met je zijn, zodat ook jij weer tot zegen kunt zijn!

Hartelijke groeten,

Robert en Melanie van der Wal,
Wim en Gerda Holtrust,
Bernhard en Annet Jonker.

Wim en Gerda Holtrust 0529-433990
Bernhard en Annet Jonker 0529-432103
Robert en Melanie van der Wal 0529-431450

rekeningnummer NL54RAB00106596748 t.n.v. Stichting 'Wij Willen Helpen' te Dalfsen
Meer info: www.wijwillenhelpen.nl