

Nieuwsbrief

Een uitgave van 'Wij willen helpen'
november 2008

Wij willen helpen
... omdat we zoveel hebben!

Dalfts en, november 2008

Beste mensen,

In de eerste plaats: héél hartelijk bedankt voor de steun die jullie geven aan ons project 'Wij willen helpen'. Velen van jullie hebben onze oproep in mei gehonoreerd met een eenmalige gift en ook een heel aantal met structurele steun in de vorm van een maandelijks of kwartaalbedrag. We zijn hier heel erg blij mee. Er kwam zelfs zoveel geld binnen – mede door een collecte in onze kerk in Dalfts en – dat we een (noodzakelijke) financiële buffer hebben kunnen opbouwen, zodat we 'onze' mannen in Afrika voor langere tijd kunnen blijven ondersteunen. We hebben ervoor gekozen om ééns per drie maanden geld over te maken, in verband met de hoge kosten die dergelijke transacties met zich meebrengen. De helft van het bedrag mogen de mannen aan hun eigen gezin en families besteden, de andere helft moeten goede komen aan andere mensen in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld gemeenteleden of burens. De eerste rapporten zijn binnen. Er zaten dankbare brieven bij waarvan we gedeeltes op de website hebben gezet, dat moeten jullie echt even lezen op www.wijwillenhelpen.nl. De rapporten zijn schriftelijk en uitgebreid. Dat is meer dan we verwacht hadden, omdat de cultuur in Afrika minder op 'tijd' en 'afspraken' gericht is. Natuurlijk hadden we ze op het hart gedrukt dat er écht een financiële verantwoording op papier moest zijn voordat het volgende bedrag gestuurd zou worden. We zijn blij dat we het geld keurig aan het begin van het derde kwartaal over konden maken. Uit de verslagen blijkt dat ds. Kingstar Chipata (Bulawayo, Zimbabwe) het geld in Botswana opgehaald en er

daar mealie-meel, rijst, suiker, bonen, olie, poedermelk, gewoon meel, zeep, waspoeder en tandpasta van gekocht heeft. Dit is vervolgens uitgedeeld aan zijn familie en aan de meest arme mensen van de kerk en de gemeenschap. Het boodschappenlijstje geeft aan dat er werkelijk aan alles gebrek is!

Ds. Rodwell Chipeta uit Lusaka, Zambia, heeft al het geld weggegeven, ook zijn eigen deel. Van de ene helft heeft hij eten gekocht voor drie bejaarde vrouwen uit zijn gemeente in de vorm van mealie-meel, suiker en olie. Zij zijn er geweldig blij mee. Van de andere helft van het geld heeft hij het schoolgeld van drie weeskinderen betaald.



Ook ouderling Bigboy Kathumba uit Harare (Zimbabwe) heeft van een gedeelte van het geld het schoolgeld voor een aantal weeskinderen betaald en voor de rest voedsel en andere benodigdheden. Scholing staat in deze landen erg hoog aangeschreven, omdat dit mogelijkheden biedt voor de toekomst.

Alle drie hebben ze het via de ouderlingen in de gemeente en de buurt uitgedeeld. En alle drie bedanken ze ons en jullie heel hartelijk voor het gestuurde geld.

Vriendelijke groeten,

Wim en Gerda Holtrust
Robert en Melanie van der Wal
Bernhard en Annet Jonker.

rekeningnr.
1065.96.748

o.v.v.

'wij willen helpen'
te Dalfts en

Info@wijwillenhelpen.nl