



Wij Willen Helpen

... omdat we zoveel hebben!

Nieuwsbrief oktober 2013

Na de reis naar Zimbabwe afgelopen mei hebben we beter zicht op de situatie daar en denken we iets beter te kunnen beoordelen welke behoeften er zijn. De contacten zijn enorm versterkt en het was geweldig om met mensen zo ver weg hetzelfde geloof te beleven. Ook zij voelden zich getroost en bemoedigd door ons bezoek. "God is ons niet vergeten," werd er meerdere keren in één van de dertien omliggende gebedshuizen (kleine niet-zelfstandige gemeentes) gezegd. Ze zitten meestal in een uitzichtloze situatie: zonder water en elektriciteit, zonder werk. Ook aan hen zijn spullen die we meegenomen hadden uit Dalfsen uitgedeeld toen wij vertrokken waren, door ds. Kingstar Chipata en zijn vrouw Ruth. Zij kunnen het best beoordelen wie wat nodig heeft. Wij zouden ook de gebedshuizen graag willen helpen, maar laten het aan Kingstar en Ruth over hoe en wat en waar. Zij kennen de mensen en de situatie daar het best.



Verschillende mensen hebben geld gegeven voor de bijbels in Engels en Shona. We hebben er in mei daadwerkelijk een aantal kunnen kopen en het is niet te beschrijven hoe ontzettend blij en dankbaar de mensen ermee waren.

Wij willen iedereen bedanken voor gebed, geld en alle andere giften voor onze reis naar Zimbabwe!

Toen we in Zimbabwe, in Chinhoyi waren hebben we ook mensen uit Kingstars vorige gemeente van Bulawayo ontmoet. Ze hadden de financiële verantwoording en een DVD bij zich van de bouw van het toiletgebouw.



We zijn hier erg blij mee, vooral omdat het moeilijk was in contact te blijven met hen toen Kingstar vertrokken was. We hoorden van hen dat de projecten die gestart waren met een renteloze lening nog steeds draaien, waardoor mensen in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Het groentezaad dat we meegenomen hadden is meteen gezaaid en de groente staat inmiddels hoog boven de grond. We zijn benieuwd hoe dit gaat lopen, of mensen zaad winnen en weggeven aan anderen en nog wat groente kunnen verkopen zodat ze een inkomen hebben.

In de Congo is ook het een en ander gebeurd in de



plaats waar ds. Jacques Mputu werkt en woont. De door een dieselmotor aangedreven maalmolen die al meer dan een jaar heeft gewerkt, is helaas kapot gedraaid.

De motor, van Chinese makelij, was daar niet te repareren. Door verschillende donaties van gulle gevers kon een nieuwe motor worden gekocht. De installatie draait weer. Er zijn meerdere soorten graan en dus voldoende meel. Er kan zelfs wat van verkocht worden. De vrouwen en meisjes hebben meer tijd voor gezin, hulp en schoolbezoek.

Hartelijk dank hiervoor.

Wim en Gerda Holtrust	0529-433990
Bernhard en Annet Jonker	0529-432103
Robert en Melanie van der Wal	0529-431450

rekeningnummer NL54RABO0106596748 t.n.v. Stichting 'Wij Willen Helpen' te Dalfsen
 Meer info: www.wijwillenhelpen.nl



Wij Willen Helpen

... omdat we zoveel hebben!

Vanuit Ndola, Zambia, kwam de vraag of we mee willen helpen om een toiletgebouw bij de kerk te realiseren. Zonder toiletten en wasgelegenheid is het voor een kerk onmogelijk om aan kerkelijk opbouwwerk te doen. Dit werk moet op de zondag gebeuren, omdat veel mensen veel te ver bij de kerk vandaan wonen om door de weeks ook nog eens te komen. Maar als er geen toilet is, kun je niet lang bij de kerk blijven om te vergaderen. We gaan proberen om dit volgens de fifty-fifty regel te doen. Zij leveren de helft van het benodigde bedrag aan, wij de andere helft.



Het project om kippen te fokken heeft uiteindelijk verlies opgeleverd helaas. Door het slechte weer konden de kuikens niet getransporteerd worden, wat extra kosten aan de leverancier opleverde. Toen de kuikens uiteindelijk getransporteerd zijn, zijn er bijna 40 dood gegaan... Inmiddels was de gehuurde ruimte op de markt aan iemand anders verhuurd, waardoor er een nieuwe huurovereenkomst gesloten moest worden, die ook wat duurder uitviel. Bovendien verliep het hele samenwerkingsproces tussen de mensen in Ndola niet vlekkeloos, zodat het de vraag is of er opnieuw kippen voor gekocht moeten worden. We beraden ons hierover.



Over op
IBAN

Dan nog een zakelijk nieuwtje voor donateurs met een incasso-machtiging: tegenwoordig wordt er door de banken gebruik gemaakt van de Euro incasso. Dit betekent o.a. dat de mogelijkheid om geld terug te boeken van dertig dagen naar vijf dagen is gegaan. En wanneer wij een bedrag van uw rekening afschrijven doen wij dit o.v.v. in casant ID: NL 70ZZZ082194900000.

Uw gebed en steun blijven nodig!
Help ons helpen!

Hartelijke groet,
Robert en Melanie van der Wal
Wim en Gerda Holtrust
Bernhard en Annet Jonker

Wim en Gerda Holtrust	0529-433990
Bernhard en Annet Jonker	0529-432103
Robert en Melanie van der Wal	0529-431450

rekeningnummer NL54RAB00106596748 t.n.v. Stichting 'Wij Willen Helpen' te Dalfsen
Meer info: www.wijwillenhelpen.nl