



Hallo allemaal,

Er gebeurt van alles, zowel in Afrika als hier, dus hoog tijd om jullie op de hoogte te brengen.

Allereerst **Congo**.

De familie Mtumba, waarmee de contacten lopen, is ontzettend dankbaar voor de hulp en steun die ze hebben gekregen. De molen om het graan te malen draait, na een reparatie, weer door en dat is heel goed nieuws. De vrouwen en kinderen krijgen hierdoor tijd om naar school te gaan of ander werk te doen.

De vrouw van Mputu, Sylvie Mtumba, is behoorlijk ziek geweest. Ze heeft een malaria-aanval gehad en ze heeft daarvoor in het ziekenhuis gelegen. Gelukkig is zij weer opgeknapt en thuis, maar een opname is wel heftig omdat ze zoveel ellende zien, zelfs voor de mensen daar. Mputu schrijft dat, in de vier dagen die Sylvie in het ziekenhuis lag, er 24 kinderen overleden zijn aan bloedarmoede, ondervoeding of omdat de ouders de medische zorg en medicijnen niet kunnen betalen.

In **Zambia** is het kippenfokproject van start gegaan. Wel met de nodige tegenslagen: eerst bleek de gehuurde ruimte voor de kuikens ineens verhuurd te zijn aan iemand anders. Toen er een nieuwe ruimte gevonden was, konden de gekochte kuikens niet vervoerd worden vanwege het slechte weer. Omdat ze een paar weken bij de verkoper moesten blijven, moest er voor het voer en onderdak aan deze verkoper betaald worden. Toen ze uiteindelijk naar Ndola vervoerd zijn, zijn er onderweg 35 dood gegaan, vanwege de regen en de kou.

Toch: de rest wordt nu gevoerd en over een paar maanden hopelijk met winst verkocht. Ook hier veel dankbaarheid voor het mogelijk maken van dit project.

In **Zimbabwe** zijn de voorbereidingen voor de waterput begonnen. De vergunningen zijn rond en er is een proefboring gedaan. Het water zat dieper dan men dacht: op 70 meter diepte. Uiteraard brengt dit meerkosten met

zich mee. Er is gekozen voor een elektrische pomp in plaats van een handpomp. Deze zou veel minder problemen opleveren in functioneren en minder snel kapot zijn. Er komt een opslagtank bij van 5000 liter, zodat er altijd water op voorraad is als de elektriciteit tijdelijk uitvalt. Eén van de kerkleden, de heer Swaleyi, werkt in deze business en hij heeft toegezegd het project te willen leiden. Mocht er iets aan de pomp mankeren, dan kan hij ook reparaties verrichten.

Voor dit project hebben we in november, rond dankdag, op de basisschool in Dalfsen een actie gehouden. De kinderen hebben flesjes water verkocht wat maar liefst 1500,- euro opgebracht heeft. Samen met het geld dat nog over was van de opbrengst van de Goede Doelendag en dankzij de giften van enkele zeer vrijgevege donateurs is het benodigde geld voor de put binnen! Onlangs hebben we een eerste aanbetaling overgemaakt zodat de aannemer kan beginnen met de aanleg van de put. We zijn erg benieuwd! Afgelopen vrijdag kregen wij bericht dat ze waren gestart.

Naast deze bijzondere projecten gaat ook de 'gewone' ondersteuning door. Elke maand wordt er van jullie donateursgeld aan de meest armen in Ndola, Zambia en Chinhoyi, Zimbabwe een aantal levensmiddelen, zeep en soms wat medicijnen gekocht om in hun eerste levensbehoeften te voorzien.

Onze broeders en zusters in Afrika voelen zich gezegend met de hulp die ze vanuit Nederland krijgen.

"You have surely done a great thing for us and the community of our congregation. Thank you very much may God continue blessing you."

Het maakt ons vaak beschaamd, omdat we voor (in verhouding) zo weinig geld zoveel dankbaarheid krijgen. Het is beter om te geven dan te ontvangen! En het leert ons steeds weer dat ook wij, met al onze rijkdom, afhankelijk zijn van God.

Wim en Gerda Holtrust, Robert en Melanie van der Wal, Bernhard en Annet Jonker.