



Wat waren ze in Zambia en Zimbabwe blij met de kerstgift die gestuurd hebben. Daardoor was er de mogelijkheid om nóg feestelijker kerst te vieren: met een maaltijd erbij. Verder hebben de dominees ervoor gezorgd dat de allerarmsten een extraatje hadden. Inmiddels is het alweer juni en er is best veel gebeurd in de afgelopen maanden. Kingstar Chipata is inmiddels verhuisd van Bulawayo naar Chinhoyi, 125 kilometer ten westen van Harare. Hij dient nu als dominee verschillende kleine kerkelijke gemeentes. Doordat die gemeente behoorlijk verspreid liggen, kost het veel meer tijd, geld en energie om er te werken. Bovendien is de bevolking hier zo mogelijk nog armer dan in Bulawayo. Er is geen stromend water en ook vaak geen stroom. Het is daarom ook erg lastig om te bellen of te mailen, zodat we relatief weinig contact hebben. Gelukkig kregen we onlangs een mailtje waarin Kingstar vertelt wat hij met het gestuurde geld heeft gedaan: Hij heeft wat kleren gekocht en eten voor kleine kinderen die nog niet op school zitten. En in de verschillende gemeentes heeft hij weer voedselpakketjes uitgedeeld. Hij schrijft: Er waren tranen van vreugde bij de oma's, die voor de kleinkinderen zorgen die achtergebleven zijn omdat hun ouders gestorven zijn aan HIV en aids. We hebben hem gevraagd om in Chinhoyi eens te inventariseren wat de mogelijkheden zijn om andere initiatieven te ontwikkelen. Het blijkt heel moeilijk om na de verhuizing van Kingstar de contacten met Bulawayo voort te zetten. We krijgen tenminste geen reacties meer van het Sizinda comité en horen ook niets over de bouw van het toiletgebouw. We hebben de indruk dat de drie gezinnen die een renteloze lening hebben gehad, van hun bedrijfje kunnen leven. We blijven er aan werken dat we alsnog een reactie uit Bulawayo krijgen, maar als die uitblijft zullen we helaas daar af moeten sluiten.

In Zambia is ds. Chipeta aan het werk in Ndola. We proberen daar, naast de maandelijkse steun die besteed wordt aan voedselpakketjes voor weduwen en wezen, ook projecten van de grond te krijgen. Er zijn verschillende (groepjes) mensen die wel iets op willen zetten met van ons geleend geld. Omdat er geen bankrekening geopend kan worden op naam van de kerk, willen we nu op een andere manier geld sturen. Binnenkort starten er dan ook twee projecten: eentje met kippen en eentje met varkens. En er staan nog tien andere (groepjes) mensen te popelen om hun eigen bedrijfje op te kunnen zetten, en als we hier geld voor hebben, kan dat ook! We houden jullie op de hoogte.

### MOLEN MPUTU

In de nieuwsbrief van september 2011 schreven we over het project in Congo voor de voedselproductie middels een mechanisch aangedreven molen. Na wat aanloopproblemen draait de installatie ruim een jaar. Hoofdzakelijk wordt maïsmeel geproduceerd.

Na de onlangs 'wanordelijk' gehouden verkiezingen is het nog lastiger geworden om gasolie uit het buitenland te betrekken. De prijzen zijn ook nog eens enorm gestegen. Maar de molen draait weer op de oogst van febr. /mrt jl.



De waarde van de molen is voor de gemeenschap N h a s k a m a bij Kananga enorm. Het

handwerk - stampen van het graan - is sterk verminderd. De meisjes die hier veel tijd mee kwijt waren, kunnen nu naar school.

Verder komt er wat geld beschikbaar waardoor een aantal weeskinderen naar school kunnen en weduwen gratis eens per week een extra maaltijd krijgen. De voedselproductie ontlast ook de familie Mputu waardoor ds. Mputu Espoir zich helemaal in dienst kan stellen aan de dienst van God in de kerk. Twaalf gemeenten worden door hem bediend in een gebied van 280 bij 220 km. waar het nog steeds onrustig is na de verkiezingen. Ds Mputu schrijft: Ik kom net terug van een 500 km. lange reis op een geleende motor om te bezoeken, te dopen en het heilig avondmaal te bedienen tijdens Pasen bij een aantal gereformeerde groepen. Er zijn ook ouderen die hun opleiding bij mij beëindigen om door te gaan met het werk daar waar geen opgeleide dominees zijn. Ds . Mputu Espoir vraagt ook om ons gebed dat God hem en de gemeenten/gelovigen wil beschermen.



Hier in Nederland zijn we druk bezig met de organisatie en promotie van de **Goede Doelen dag, 15 september** in Dalfsen. We hopen dat het voor de hele gemeente een leuke en gezellige dag wordt, die ook nog eens geld oplevert voor ons en de andere drie goede doelen in de gemeente.

Hartelijke groeten, Robert en Melanie, Wim en Gerda, Bernhard en Annet.