

# Nieuwsbrief

Een uitgave van 'Wij willen helpen'  
oktober 2011

**Wij willen helpen**  
... omdat we zoveel hebben!



De vakantie is voor de meesten van ons achter de rug en we beginnen weer aan een nieuw seizoen. Tijd om jullie even bij te praten hoe het er voor staat met WWH. De projecten die in Bulawayo opgestart zijn door middel van een renteloze lening, zijn goed van start gegaan en het lijkt er op dat de eerste aflossingen binnenkort binnen gaan komen.

De commissie in Bulawayo, die de renteloze leningen onder haar hoede heeft, geeft positieve berichten en we zijn aan het kijken of er binnenkort nieuwe projecten gestart kunnen worden. Er is nog een lijst van ongeveer twintig gezinnen die ook graag iets dergelijks zouden doen.

Van ds. Kingstar Chipata in Bulawayo krijgen we regelmatig berichten binnen en ook rapportages over het geld dat hij gebruikt heeft om een aantal gezinnen en alleenstaande bejaarden af en toe van eten te voorzien. Hij stuurde onlangs de hiernaast afgebeelde foto's!

Vanuit Harare is er niet veel nieuws te melden op dit moment, dus verder naar Zambia. Ds. Chipeta is in december 2010 van Lusaka naar Ndola, in het noordwesten van Zambia verhuisd. Inmiddels heeft hij zijn gemeente wat beter leren kennen en heeft verschillende aanvragen voor renteloze leningen ingediend.

Er is intussen een comité gevormd dat zal beoordelen wie er voor zo'n lening in aanmerking komt en ook verder alles in de gaten houdt. We hopen dat we binnenkort het eerste geld voor deze projecten naar Zambia kunnen sturen. Want als mensen op deze manier zelf in hun onderhoud kunnen voorzien en ook nog iets weg kunnen geven aan anderen, is dat voor alle partijen natuurlijk het mooist!

De 'gewone' ondersteuning van WWH wordt ook hier gebruikt om de allerarmsten van wat eten te voorzien en voor een aantal wezen het schoolgeld te betalen – waarmee ze dan in ieder geval één maaltijd per dag krijgen.

Dan nog een nieuw project in Congo. Na de periode van de IRRT-cursus in Dalfsen hebben verschillende andere gastgezinnen contact gehouden met hun logé. Zo ook de familie Landman. Zij werden begin dit jaar benaderd door hun gast, ds. Mputu. De vrouwen en kinderen zijn dagelijks erg veel tijd kwijt met het malen van meel. Dit moest gebeuren op een handmolen. Daarom kwam de vraag of er mogelijkheden waren om vanuit Nederland de koop en installatie van een op diesel aangedreven molen te financieren. Inmiddels is de molen gekocht en geïnstalleerd. Het grootste probleem op dit moment is dat er problemen zijn met de levering van diesel in verband met de toestand in Libië. Ze proberen nu om de brandstof uit Angola te betrekken. Het goede nieuws is dat de vrouwen nu tijd hebben voor andere dingen en dat de kinderen tijd hebben om naar school te gaan! De vrouwen hebben al een 'Manifestation of Joy' georganiseerd!

Ook aan de Nederlandse kant van WWH gebeurt het één en ander. We hebben van een groot bedrijf € 500 binnengekregen van de winstdeling die ze elk jaar eind van het jaar doen. We hebben van vrouwenvereniging Monnica een gift van ruim € 250 gekregen. De Aktiecommissie Dalfsen heeft dit voorjaar weer de Paasactie gedaan, wat ook weer het geweldige bedrag heeft opgeleverd van € 1500,--, samen met het geld voor het oud-papier en de 25+ soos die gehouden werd. De gehaktballen hebben de afgelopen maanden een zomerstop gehad, binnenkort zullen Wim en Gerda ze weer op de soos gaan verkopen. Het afgelopen seizoen heeft deze actie maar liefst ruim € 250 opgeleverd. Natuurlijk willen we ook nu jullie allemaal weer bedanken voor de trouwe support die jullie geven aan WWH! Fijn dat we op jullie kunnen rekenen en we brengen dan ook graag de dank van de Afrikaners over!

Hartelijke groeten van Wim en Gerda Holtrust, Robert en Melanie van der Wal en Bernhard en Annet Jonker.



rekeningnr.  
1065.96.748

t.n.v.

Stichting

'Wij willen helpen'  
te Dalfsen

[Info@wijwillenhelpen.nl](mailto:Info@wijwillenhelpen.nl)