

Nieuwsbrief

Een uitgave van 'Wij willen helpen'
oktober 2010

Wij willen helpen
... omdat we zoveel hebben!



In de eerste plaats willen we jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor jullie trouwe bijdrage aan WWH. Ondanks dat jullie helemaal niet zo vaak iets van ons horen, blijven jullie trouw steunen. We hebben ook goed nieuws voor jullie als donateurs. We zijn namelijk door de belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling. Daardoor kunnen jullie de giften die jullie gedaan hebben in 2010 aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Het was een hele papierwinkel en lang wachten, maar het is gelukt!



Dat jullie geld heel erg gewaardeerd wordt en goed gebruikt, mag duidelijk zijn! In Bulawayo, Zimbabwe, is het nieuwe toiletgebouw zo goed als klaar. Ze hadden daar maar twee toiletten bij het kerkgebouw waar ze zondags toch met de hele gemeente (ongeveer 235 mensen) de hele dag zijn. Deze mensen hebben onvoldoende schoon drinkwater en eten en zijn daardoor veel vatbaarder voor allerlei ziektes. Veel mensen in Zimbabwe lijden aan cholera. Dit is een zeer besmettelijke en dodelijke ziekte waarvoor schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen een must zijn om verdere besmetting tegen te gaan. Daarom was het best belangrijk om te zorgen dat er voldoende wc's zijn, zodat er minder ziektekiemen via de toiletten verspreid worden. Dat de bouw al zover is naast het geld dat door de actiecommissie van Dalfsen ingezameld is, ook dankzij jullie bijdragen. Ook hebben de gemeentelieden daar heel veel zelf gedaan, wat de kosten natuurlijk flink drukt. Jullie broers en zussen in Zimbabwe zijn jullie erg dankbaar voor deze mogelijkheid.

Verder zijn in Bulawayo de eerste renteloze leningen uitgezet aan twee gezinnen. Ze starten hiermee hun eigen bedrijfje op en hopen zo zichzelf te kunnen bedruipen, de lening terug te kunnen betalen (daar kan dan weer iemand anders een

lening van krijgen) en voldoende over te houden zodat ze zelf anderen kunnen helpen. Dit alles gaat onder verantwoording van een commissie daar. We zijn heel benieuwd hoe dit gaat lopen.

In Harare heeft men ook aangegeven graag renteloze leningen te willen hebben. Maar omdat de communicatie de afgelopen jaren soms erg moeilijk is, zijn we aan het aftasten of dit echt van de grond kan komen.

Dominee Rodwell Chipeta in Lusaka wacht nog steeds op overplaatsing. In december nam hij al afscheid van zijn gemeente, waar hij vervolgens nog tot en met mei gewerkt heeft. Het wachten was op vervoer, dat door het synodekantoor geregeld moet worden. Eind mei kwam de nieuwe predikant en stopte het werk en daarmee ook het inkomen van de Chipeta's. Het lijkt er op dat hij deze maand kan verhuizen en weer aan het werk kan. Dat is ook wat hij graag wil. Mensen troosten met Gods rijke beloften die er zijn, ook voor het arme Afrika.



Zoals jullie wellicht weten is de echtgenote van dominee Kingstar Chipata overleden. Een plotselinge aanval van malaria was voor haar fataal. Medische hulp en medicijnen waren niet op tijd. We hebben nog wel geld daar naar toe gestuurd, daarvan hebben ze medicijnen tegen de malaria gekocht en dat sloeg goed aan. Maar ze is overleden aan bloedarmoede, daar kwamen ze te laat achter, binnen vijf dagen was ze overleden. We willen jullie vragen voor deze predikant te bidden, evenals zijn gezin en gemeente.

Jullie steunen ons al een hele tijd. Als jullie meer informatie o.i.d. willen, schroom ons dan niet te bellen of te mailen. We willen er graag over praten. Jullie zijn welkom. Nog een keer: **BEDANKT!**

rekeningnr.
1065.96.748

t.n.v.

Stichting

'Wij willen helpen'
te Dalfsen

Info@wijwillenhelpen.nl