

Nieuwsbrief

Een uitgave van 'Wij willen helpen'
april 2010

Wij willen helpen
... omdat we zoveel hebben!

Hallo allemaal,

Even weer een update over het werk in Zimbabwe en Zambia. In Zimbabwe verandert er maar weinig, zowel aan de politieke situatie als aan de leefomstandigheden. Het leven in dit land blijft onzeker vanwege de intimiderende rol die de militairen van Mugabe hebben. Eten en drinken is nog steeds bijna niet te koop en de maaisoogst van dit jaar dreigt te mislukken en er gebrek is aan mest en zaden. Hierdoor hebben nu al meer dan twee miljoen mensen acute humanitaire hulp nodig. Dat merken ook 'onze' mensen daar.

In december hebben wat extra geld gestuurd voor Kerst. Dit mogen ze naar eigen goeddunken besteden, maar het geeft in ieder geval de mogelijkheid om ook samen met de gemeente een extra feestelijke kerstviering te houden. Van zowel Bigboy Kathumba (Harare) als Kingstar Chipata (Bulawayo) kregen we bijna onmiddellijk een reactie terug, blij en verrast als ze waren met en door het extra geld. Een paar dagen later kwamen er foto's over de mail. De blijdschap spat eraf!



In Harare hebben ze twintig pakketjes gemaakt met thee, rijst, olie, zout, meel en zeep, die in de kerk werden uitgedeeld. De reactie van Rodwell Chipeta laat altijd wat langer op zich wachten, omdat hij geen computer heeft en niet kan mailen. Ook heeft hij niet de mogelijkheid om foto's te maken, dus daar kunnen we minder van laten zien. Maar ook in Lusaka waren de mensen erg blij met de extra kerstgift.



Het toiletgebouw, dat gebouwd wordt bij de kerk in Bulawayo, heeft inmiddels een dak. De gemeentelieden werken er hard aan. Omdat dit best veel geld kost, dat WWH niet heeft, zijn we erg blij met de opbrengst van de acties die de Actie-commissie in Dalfsen dit jaar voor WWH bestemd heeft. Daardoor kon er verder gebouwd worden en kan het toiletgebouw ook afgemaakt worden, zodat de ruim driehonderd gemeentelieden in de toekomst gebruik kunnen maken van een schoon en hygiënisch toilet. Dit vermindert de kans op besmetting van bijvoorbeeld cholera drastisch.

We hebben er over nagedacht hoe we mensen nu blijvend kunnen helpen om zelf in hun dagelijks onderhoud te voorzien. We hebben bij verschillende grotere hulpverleningsorganisaties navraag gedaan hoe dit het beste zou kunnen en hoe dit allemaal opgezet moet worden. We komen dan uit bij het geven van renteloze leningen. Hiermee krijgen de allerarmsten een klein startkapitaal om een soort bedrijfje op te zetten. Dit idee hebben we bij de mensen daar neergelegd en ds. Kingstar Chipata heeft daar enthousiast en positief op gereageerd. We zijn nu druk bezig om dit verder uit te werken. Dit kan alleen doordat we extra geld krijgen van de Actiecommissie, het geld van de 'normale' donateurs gaat helemaal op aan de maandelijkse ondersteuning in de eerste levensbehoeften.

In Zambia wacht ds. Chipeta met zijn gezin nog steeds op overplaatsing. Begin december namen hij en zijn vrouw afscheid van hun gemeente in Lusaka. Hun nieuwe gemeentes liggen ongeveer zeshonderd kilometer verderop, in het oosten van Zambia. Het wachten is op het vervoer, dat geregeld en betaald wordt door het synodekantoor. Maar er is tot op heden geen geld.

Sinds kort zijn we een officiële stichting. Alles is keurig geregeld door een notaris (gelukkig deed hij het gratis!!) en we zijn bij de Kamer van Koophandel geweest om ons daar in te laten schrijven. Dat was nodig, omdat het werk zich uitbreidt en we de verantwoordelijkheden officieel wilden regelen. Nu hebben we nog een aanvraag liggen bij de belastingdienst om het ANBI keurmerk te krijgen. Dat duurt alleen lang, er staat een termijn van minimaal elf weken voor. Daar wachten we dus nog even op.

In alle contacten met de mensen in Afrika komt de diepe dankbaarheid naar voren voor de hulp die men uit Nederland krijgt. We willen u dan ook vragen om dit werk te blijven steunen, het is nog steeds hard nodig!

rekeningnr.
1065.96.748

t.n.v.

Stichting
'Wij willen helpen'
te Dalfsen

Info@wijwillenhelpen.nl