

Nieuwsbrief

Een uitgave van 'Wij willen helpen'
juni 2009

Wij willen helpen
... omdat we zoveel hebben!



Hallo allemaal,

Het is al weer bijna een jaar geleden dat we van start zijn gegaan om hulp te vragen voor de drie mannen in Zimbabwe en Zambia. En wat hebt u allemaal gul gegeven. Hartverwarmend! Zelfs een jongerenclub spaart elke clubavond geld en wil zich inzetten voor 'Wij willen helpen'. Geweldig toch?!!

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al hoe goed het geld besteed wordt. Vaak wordt een groot gedeelte van het geld dat voor deze broeders en hun gezinnen zelf bestemd is, ook weggegeven. En dan komt er ook nog een heel bescheiden vraag of van het kleine beetje geld dat overgebleven is, wel een deur gekocht mag worden voor een woning....

In december hebben we een extra gift overgemaakt, zodat meer mensen iets te eten zouden hebben met kerst. Kingstar Chipata uit Bulawayo, Zimbabwe, rapporteerde dat van dit geld meer voedsel is gekocht dat is uitgedeeld aan zesentwintig(!) families, zowel van binnen als buiten de kerk.

De situatie in de hoofdstad Harare is nijpend. Het is ons niet helemaal duidelijk hoeveel voedsel en water er te koop is. Het is ontzettend moeilijk om te overleven, mensen zijn ziek, hebben cholera. Elke dag probeert hij gezuiverd water naar zijn vader te brengen. En er wordt voedsel uitgedeeld: in de kerk mag iedereen, kerklid of niet, eten komen halen. Zolang de voorraad strekt...

Ds. Chipeta uit Lusaka, Zambia, berichtte ons in januari dat één van de bejaarde zusters die ondersteuning kreeg met het geld uit Nederland, helaas is overleden. Een andere alleenstaande bejaarde zuster wordt nu geholpen.

De kinderen waarvoor het schoolgeld is betaald, doen het goed: bijna allemaal zijn ze overgegaan! Scholing is in Afrika lastig en duur, tegelijk is dit van levensbelang om een toekomst op te bouwen.

Omdat we hebben gezien dat we via deze drie mannen steeds meer verschillende mensen/ gezinnen kunnen helpen, hebben we besloten om meer geld over te maken. Het bedrag dat de broeders en hun gezinnen zelf kunnen gebruiken is hetzelfde gebleven. Dit konden we doen dankzij jullie ruimhartige support. We hopen nog steeds dat de situatie in Zimbabwe binnen afzienbare tijd zal verbeteren.

Daarnaast hebben we extra geld gestuurd naar ds. Kingstar Chipata,



zodat hij (in verband met de inflatie) de ontbrekende deuren nog zo goedkoop mogelijk kan kopen. Ook is er een extra bedrag naar Lusaka gestuurd. Daar is de gemeente al ruim vier jaar bezig met de bouw van een pastorie / gemeenschapshuis, maar vanwege geldgebrek ligt de bouw al anderhalf jaar stil.

U ziet: uw hulp wordt gewaardeerd en is voor heel veel mensen een kwestie van leven of dood.

We hopen dat we ook het komende jaar op u mogen rekenen!

Groeten van Robert en Melanie,
Wim en Gerda en Bernhard en Annet.
Voor meer info en foto's:
www.wijwillenhelpen.nl

- Wim en Gerda Holtrust
0529-43990
- Bernhard en Annet Jonker
0529-432103
- Robert en Melanie van der Wal
0529-431450